



Ξάνθη 4 Μαΐου 2007  
Αρ. Πρωτ. 58

Αγαπητέ κύριε Παπαχελά

Ονομάζομαι Σαμπιχά Σουλεϊμάν και σας γράφω με την ιδιότητά μου της Προέδρου του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών ΡΟΜ Δροσερού Ξάνθης “Η Ελπίδα”.

Ο Σύλλογός μας ιδρύθηκε τον Αύγουστο του 2006 με πρωτοβουλία των γυναικών Δροσερού, σε μια προσπάθειά τους να επιλύσουν οργανωμένα κάποια από τα πολλά και σοβαρά προβλήματα του οικισμού. Οι γυναίκες δραστηριοποιήθηκαν: Βρήκαν χώρο για να στεγάσουν το Σύλλογο, οργάνωσαν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, έκαναν το χώρο Νηπιαγωγείο για τα παιδιά που έχουν γίνει πάρα πολλά και δεν χωράνε στο σχολείο, εισήγαγαν δράσεις μαγειρικής, κομμωτικής-αισθητικής, έτρεξαν και βρήκαν σεμινάρια, πήραν την κατάσταση στα χέρια τους. Και όλα αυτά χωρίς καμιά υποστήριξη.

Τελευταία, οι Γυναίκες του Συλλόγου αποφάσισαν να προχωρήσουν λίγο περισσότερο... Ξεκίνησε, λοιπόν, ένας διάλογος -μια αλληλογραφία- με τις διοικητικές αρχές της Ξάνθης, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να αποδώσουν, επιτέλους, κάποια δικαιώματα σε πολίτες-ψηφοφόρους που μέχρι τώρα ξέρουν μόνο από υποχρεώσεις -οικονομικές κυρίως. Η απάντηση; Στη συνημμένη αλληλογραφία και στις δημοσιεύσεις του τοπικού τύπου.

Δεν θέλουμε να σας πούμε περισσότερα, σας παραθέτουμε τα παρακάτω κείμενα και κάποιες φωτογραφίες από το Δροσερό. Αν ενδιαφέρεστε για περισσότερες πληροφορίες, με μεγάλη μας χαρά θα σας απαντήσουμε.

Ευελπιστώντας να διεκδικήσουμε την θέση που μας αναλογεί σε μια κοινωνία πολιτών, εμείς οι γυναίκες του συλλόγου θα συνεχίσουμε να οργανωνόμαστε, να εκπαιδευόμαστε, να προσπαθούμε για μια αλλαγή- για τα παιδιά μας πρώτα απ'όλα. Μέχρι τότε όμως, όταν ολόκληρη η τοπική κοινωνία είναι εναντίον μας;

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων για το χρόνο σας.

Η Πρόεδρος

Σαμπιχά Σουλειμάν

Τηλ: 25410 26751 / 6976479474