

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
«Η ΕΛΠΙΔΑ»



ΠΡΟΣ: Δήμαρχο
Μιχάλη Στυλιανίδη

Ξάνθη, 10 Ιανουαρίου 2007
Αρ. Πρωτ 70

Κύριε Δήμαρχε,

Σας γράφω με την ιδιότητά μου ως Πρόεδρος του Πολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Γυναικών ΡΟΜ Δροσερού Ξάνθης «Η Ελπίδα». Στόχος της παρούσας επιστολής είναι να ενημερωθείτε για την ύπαρξη ενός πρότυπου βρεφονηπιακού σταθμού που λειτουργεί υπό την εποπτεία του συλλόγου μας, και συστεγάζεται με το χώρο των δράσεων των γυναικών.

Στον σταθμό εργάζονται δυο πτυχιούχοι νηπιαγωγοί και δύο μεσολαβήτριες (γυναίκες μέλη του συλλόγου που ζουν στον οικισμό) οι οποίες βοηθούν στην επικοινωνία των εκπαιδευτικών με τα παιδιά μεταφράζοντας την ελληνική γλωσσά στη ρομανέ. Ο αριθμός των παιδιών που συμμετέχουν στα καθημερινά μαθήματα είναι 30-35, ηλικίας 3 έως 6 χρονών. Το νηπιαγωγείο λειτουργεί από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το μεσημέρι ενώ μια μαγείρισσα καθημερινά ετοιμάζει 2 γεύματα. Η προσπάθεια αυτή, εδώ και ένα χρόνο έχει αγκαλιαστεί από τον οικισμό και έχει θετικό αποτέλεσμα.

Γνωρίζοντας πως στο δήμο Ξάνθης αυτήν την στιγμή λειτουργούν ήδη 8 δημοτικοί παιδικοί σταθμοί ζητάμε από εσάς να οριστεί ο βρεφονηπιακός σταθμός του συλλόγου «Ελπίδα» ως δημοτικός σταθμός και να λειτουργήσει συνεταιρικά υπό την εποπτεία του δήμου και του συλλόγου μας.

Στον οικισμό ζουν 500 παιδία προσχολικής ηλικίας. Θεωρούμε πως είναι χρέος του δήμου Ξάνθης να φροντίσει αυτά τα παιδιά και να ενισχύσει το έργο του συλλόγου. Εμείς έχουμε την εμπειρία και την τεχνογνωσία να υποστηρίξουμε την δημιουργία ενός προτύπου δημοτικού βρεφονηπιακού σταθμού στο Δροσερό. Δεν ζητούμε παρά να θεσμοθετηθεί η πιλοτική μας προσπάθεια ως μια μόνιμη συνεργασία μεταξύ του δήμου και του συλλόγου μας.

Σας ευχαριστούμε

