

Οι Ρομά



**ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
ΑΠΟ ΤΟΝ «ΚΑΙΡΟ
ΤΩΝ ΤΣΙΓΓΑΝΩΝ»
ΕΡΜΗΝΕΥΣΑΝ
ΜΟΝΑΔΙΚΑ
ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ**

Σκηνοθέτες, φωτογράφοι, συγγραφείς, άνθρωποι του πνεύματος, της γραφής και του πολιτισμού, έσπρισαν μαζί με τους Ρομά στο Δροσερό και γιορτάσαν στην κεντρική πλατεία όλοι μαζί την έλευση της άνοιξης, το Ιντερλέζ την γιορτή με τους δεκάδες συμβολισμούς, τον Απρίτωρη, την υγεία των παιδιών, το ταξίμι και τόσο άλλα.

Δεν υπήρχε κατοίκος του Δροσερού που να μην ήταν εκεί οικογενειακά, με τα γιορτινά ρούχα, παιδιά, νέα κορίτσια, γυναίκες, άνδρες, νεαροί, όλοι με την πιο εορταστική διάθεση χόρευαν, ήπιαν, γλέντησαν, αποθέωσαν τους διάσημους καλ-



**Πανικός στον γιορτασμό του Ιντερλέζ
στο Δροσερό, όπου ο σύλλογος «Ελπίδα»
και η Σαμπικά Σουλεϊμάνογλου φρόντισαν
για την επιτυχία της γιορτής**



ΡΕΠΟΡΤΑΖ
Μελχροινή Μαρτίδου



Τραγουδύησε η Νερμάν Μολλά στα



λιτέχνες που ήταν εκεί μαζί τους.

Η διοργάνωση ανήκε στον ακούραστο σύλλογο Ελπίδα με την πρόεδρο Σαμπικά Σουλεϊμάνογλου, με τους νεολαίους που είχαν αναλάβει την υποδοχή των επισκεπτών, την τακτοποίηση σε τραπέζια και καρέκλες όλων των παρευρισκομένων ώστε να μην υπάρξει το παραμικρό πρόβλημα, την προσφορά άφθονων εδεσμάτων, την προσφορά ποτών, αλλά και την διακόσμηση που ήταν πολύ προσεγμένη αφού παντού υπήρχαν ψάθινα καλάθια με λουλούδια του αγρού. Όπως θα πει η κ. Σαμπικά για πρώτη φορά γίνεται κάτι τέτοιο τόσο μαζικό και οργανωμένο και όπως ήταν φυσικό υπήρχε αγωνία για την έκβασή του, την συμμετοχή του κόσμου.

Σαμπικά θέλω να μιλήσουμε για το έθιμο

στο Δροσερό, όλος ο κόσμος χαίρεται, γελάει, είναι η έλευση της άνοιξης και ο Αη Γιώργης.

-Το Ιντερλέζ είναι μία γιορτή που την γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου. Οι περισσότεροι στην Θράκη οι μουσουλμάνοι, οι Πομάμοι, διάφοροι συμπολίτες μας γιορτάζουμε το Ιντερλέζ για την άνοιξη, για την αντάμωση του κόσμου για την γέννηση της φύσης. Εμείς το γιορτάζουμε και για ένα λόγο ακόμη, για τα παιδιά μου που είναι άρρωστα ή έχουν τα έχουν τάξει την ημέρα που γεννήθηκε το παιδί με κάποια αρρώστια, ή με κάποιο πρόβλημα και τάζοντας οι γονείς σε αυτή την γιορτή γίνεται καλά το παιδί και είναι εκεί γίνεται το θαύμα! Έτσι σφάζουν κάθε χρόνο στις 6 Μαΐου ένα αρνί επειδή αυτό το παιδί έγινε καλά και δεν έχει τίποτα. Το γιορτάζουμε πιο πολύ γι' αυτό το παιδί, για την ζωή του γιατί είναι καλά, γιατί είναι στην ζωή μαζί μας. Δηλαδή οι οικογένειες ξυπνάνε πολύ νωρίς, κόβουν το αρνί, ξυπνάει η μαμά αυτό το παιδί που γιορτάζει του βάζουν κόκκινο αίμα στο μέτωπο. Ο καθένας από το Δροσερό Ρομά μουσουλμάνος είτε χριστιανός,



πομακικά και καταχειροκροτήθηκε



-Ευτυχία και υγεία για τα παιδιά μας. Αυτό είναι το Ιντερλέζ.

Φέτος στο έθιμο είχατε και επώνυμους:

-Φέτος ήταν πρώτη φορά καταρχάς που γίνεται όλο αυτό το όμορφο πανηγύρι, η γιορτή. Είχαμε και πολλούς επίσημους καλεσμένους. Είχαμε τον περιφερειάρχη της Αν. Μακεδονίας και Θράκης κ. Σταμάτη που μας βοήθησε πάρα πολύ σε αυτή την γιορτή, μας στήριξε και στο οικονομικό. Μας βοήθησε ο δήμαρχος Ξάνθης καλύπτοντας κάποιες ανάγκες για την πλατεία μας που έπρεπε να γίνουν, μας βοήθησαν η πολιτεία, όπως και καρίτσια του συλλόγου μας και μη, αλλά άνθρωποι που κάθε φορά όταν κάνουμε κάτι και έρχονται και μας στηρίζουν για να γίνει κάθε φορά πιο όμορφο σιδήποτε κάνουμε.

γνωρίζει αυτό το αίμα και ξέρουμε ότι γιορτάζει το παιδί και δίνουμε τις ευχές μας. Ευχόμαστε να μην έχει τίποτα το παιδί, να είναι πάντα καλά στην υγεία του και να είναι τυχερό το Ιντερλέζ σας και να σας φέρνει και άλλα όμορφα πράγματα στην ζωή σας. Εμείς το Ιντερλέζ έτσι το γιορτάζουμε.

Χαρά υγεία και ευτυχία.

Συνέχεια στην 10η σελίδα