

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

ΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΠΙΣΘΕΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ - ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗΣ

Τ.Κ. 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ

Τηλ.: 25310 33474, 81512, FAX: 25310 26027

Τηλ. λογιστηρίου: 25310 72486

Τηλ. διαφημιστικού Τμήματος: 25310 31352

e-mail: paratir@otenet.gr, www.paratiritis-news.gr



Άδικο και ανέντιμο

Σοκ προκάλεσε η εισοδηματική πολιτική που εξήγγειλε ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών. Σκληρές ήταν οι αποφάσεις για μισθούς δημοσίων υπαλλήλων και συντάξεις.

Ο κ. Παπαθανασίου προκάλεσε σοκ με το «πάγωμα» των μισθών και τη χορήγηση αντί αυξήσεων ενός απλού επιδόματος μόνο στους χαμηλόμισθους εργαζόμενους στο Δημόσιο και στους συνταξιούχους με τις μικρότερες συντάξεις.

Όλα αυτά σε συνδυασμό με την επιβολή της εφάπαξ εισφοράς, δείχνουν ότι η κυβέρνηση ίσως θέλησε να στείλει το μήνυμα ότι τα βάρη της κρίσης τα φορτώνει στα υψηλά εισοδήματα και φροντίζει να προστατεύσει τα χαμηλά, όπως με δηλώσεις τους αφήνουν να εννοηθεί διάφορα στελέχη της κυβέρνησης.

Όμως οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο και οι συνταξιούχοι σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να θεωρηθούν προνομιούχοι ακόμα και αν αμείβονται με περισσότερα από 1.700 ευρώ οι πρώτοι και 1.100 οι δεύτεροι το μήνα.

Το «πάγωμα» των μισθών θα έχει ως αποτέλεσμα οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι να έχουν απώλειες εισοδήματος τα επόμενα χρόνια.

Το καθαρό συμπέρασμα όμως όλων αυτών είναι πως οι εργαζόμενοι και οι συνταξιούχοι παραμένουν τα εύκολα θύματα και η κυβέρνηση κυριολεκτικά ληστέει το πενιχρό τους εισόδημα, το οποίο μάλιστα σε συνθήκες ακρίβειας δεν επαρκεί για μία αξιοπρεπή διαβίωση.

Είναι ηθικά άδικο αυτό που γίνεται, γιατί δεν μπορεί τα βάρη της οικονομικής κρίσης να τα πληρώνουν οι αδύναμοι οικονομικά ενώ το κεφάλαιο να παραμένει στο απυρόβλητο.

Και δεν είναι μόνο ηθικά άδικο, είναι και ανέντιμο.

Ανάγκη επεξηγήσεων...



Όταν γυναίκες εκ Τουρκίας, με μόνο τους συνοδευτικούς στην πλειοψηφία τους το ότι είναι σύζυγοι νομαρχών, έρχονται εδώ να παραβρεθούν σε μια έκθεση εργοχείρου, αυτό άραγε πώς προάγει την ελληνοτουρκική φιλία;

Μανθάνουν άραγε οι κυρίες των πολιτικών για τα του ελληνικού πολιτισμού - πολυχρωμος ήταν πάντα - και τα μεταφέρουν στην πατρίδα τους, με αποτέλεσμα την επόμενη φορά να επιβιβαστούν καραβάνια Τούρκων τουριστών για να θαυμάσουν τις επιδόσεις μας ως περιοχής στον πολιτισμό, πράγμα καθόλα θεμιτό και βολικό τόσο για την ανάπτυξη της περιοχής αλλά και την ελληνοτουρκική φιλία, μεταβαλλόμενες σε άτυπες πρέσβειρες του Ελληνικού Υπουργείου Τουρισμού; Αλλά τα ερωτήματα δεν σταματούν εδώ προαναφερθέν ένα, συνεχίζονται...

Οι γυναίκες σύζυγοι πολιτικών έρχονται για να θαυμάσουν έργα γυναικών, αλλά και για να τονώσουν τη γυναικεία ταυτότητα στο δρόμο προς την πρόοδο των ομογενών τους γυναικών, πώς όμως το κάνουν; Προβάλλοντας έργα οικοτεχνίας και ομιλώντας για έργα οικοτεχνίας, τόσο πολύ πια πρόοδος!!!

Ή θεωρείται γενικά ότι η Θράκη είναι πίσω από τον κόσμο, οπότε ό,τι και να μας φέρουν και προέρχεται εκ Τουρκίας είναι και άριστο και αποδεκτό!!!

Κι αφού υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για τη γυναικεία ταυτότητα και για θετικά πρότυπα στην Τουρκία της Θράκης, γιατί δεν έρχονται τότε

στη Θράκη οι Τουρκάλες της πρωτοπορίας στην επιχειρηματικότητα, στη δημοσιογραφία, στην επιστήμη, στον κινηματογράφο, στη μόδα, που ως προσωπικότητες μας ενδιαφέρουν άπασες, χριστιανές και μουσουλμάνες, και καταφτάνουν απλά και μόνο στην πλειοψηφία τους γυναίκες σύζυγοι;

Οι πρωτοπόρες δεν έρχονται όμως, αν και τότε μόνον θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για πραγματική ελληνοτουρκική φιλία. Ελληνοτουρκική φιλία στον 21° αιώνα μάλιστα, με την άφιξη στην Κομοτηνή της Ελίφ Σαφάκ, της Φερντέ Τσιτσέκογλου, της Ερεντίζ Ατασού, της Ντιλέκ Γκιουβέν και ...και... Με την άφιξη δηλαδή γυναικών που είχαν όντως να μας μάθουν... Να μας μάθουν και να μάθουν από εμάς, γιατί όλοι μέσα από διαλόγους μαθαίνουμε και μέσα από τους διαλόγους πηγαινούν μπροστά οι λαοί... Σαφώς, και η ελληνοτουρκική φιλία...

ΣΟΦΙΣ

Υ.Γ.: Πάντως για το βασιστικό βάθεμα της ελληνοτουρκικής φιλίας υπάρχει πραγματικά αξιοσημείωτος αριθμός γυναικών και ανδρών, ελλήνων πολιτών κι ενταύτως, να προσκληθεί και από την αντίπερα όχθη προκειμένου πραγματικά να υπάρξουν «βασταγεροί» διάλογοι... Για ονόματα στην διάθεση των ενδιαφερομένων οποτεδήποτε...

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ

της Θράκης

Οργανισμός Δημοσιότητας Επικοινωνίας Διαφήμισης Θράκης

Εκδότρια - Διευθύντρια:.....
Συντάκτρια ύλης:.....
Συντάκτες:.....

Τζένη Κατσαρή - Βαφειάδη
Άννα Πατρωνίδου
Μαρία Αμπατζή, Μαρία Νικολάου,
Μαρία Παπαδοπούλου, Ουζγκιούρ
Μεμέτ, Αναστασία Χατζηνικολάου
Θανάσης Βαφειάδης, Δέσποινα
Ταταράκη, Βασίλης Στοάκης
Γιάννης Γιαγκίνης, Ελένη Σκάβδη,
Νατάσσα Βαφειάδη
Αναστασία Καρυδοπούλου,
Γιώργος Γιαπουντζής, Στέλιος Φωθιαδάκης
Σοφία Παιδαράκη, Φύλλης Ματζιρης,
Σοφία Κεσκινίδου,
Ντίνα Ιατροπούλου, Χριστίνα
Γρηγοριάδου,
Τζουνέιτ Σερήφ
Αλή Κιαμλή, Σουλεϊμάν Σελαχεδίν,
σ' όλα τα περίπτερα Κομοτηνής, Ξάνθης
και Αλεξανδρούπολης

Συνεργάτες:.....

Φωτοστοιχειοθεσία:.....

Διαφημίσεις:.....

Υπεύθυνος Λογιστηρίου:.....

Υπεύθυνος Τυπογραφείου:.....

Διανομή:.....

ΕΚΤΥΠΩΣΗ:
ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

Γίνετε τώρα
συνδρομητές μόνο με

8 ευρώ

το μήνα

& κερδίστε τον πρώτο μήνα
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ!!!

Απλά ☎ στο 25310 33474

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ
της Θράκης

Ετήσια Συνδρομή
ιδιωτών 96€

Χειρόγραφα που δημοσιεύονται
ή όχι, δεν επιστρέφονται.
(ΦΕΚ 1056/27-12-91)

Παρατήρητα

Η Σαμπικά Σουλεϊμάν στην Κομοτηνή

Η υπέροχη Σαμπικά Σουλεϊμάν, η Ρομά του Δροσερού που τόλμησε να πάρει τη ζωή της στα χέρια της αλλά και τη ζωή των παιδιών του οικισμού της, είναι σήμερα Παρασκευή καλεσμένη στην εκδήλωση που διοργανώνει η Διεθνής Αμνηστία, μέσω της ομάδας δράσης της στην Κομοτηνή.

Για την εκδήλωση μιλά σήμερα στις 11 το πρωί στο Ράδιο «Παρατηρητής» η Αθηνά Παράκη, υπεύθυνη τύπου της ομάδας δράσης της Διεθνούς Αμνηστίας στην Κομοτηνή. Η κ. Παράκη ενημερώνει για τη Διεθνή Αμνηστία στον παγκόσμιο χώρο, για την ομάδα δράσης της στην Κομοτηνή αλλά παρουσιάζει και τη σημερινή εκδήλωση απευθυνοντας ευρύ κάλεσμα.

Ας την ακούσουμε... Αλλά κυρίως ας ήμαστε όλοι εκεί, στην αίθουσα του Θρακικού Ωδείου Κομοτηνής, για να διαδηλώσουμε την στήριξή μας σε κάθε Ρομά που θέλει να μάθει γράμματα το παιδί του και δεν μπορεί... Κι ακόμη για να γνωρίσουμε αυτή τη γυναίκα - πρότυπο για όλες, τη Σαμπικά Σουλεϊμάν ...



Ράδιο Παρατηρητής